

# Mariann og Ove Paarup fejrer Guldbryllup

Af Flemming Nielsen

Da et nyuddannet, og forholdsvis nygift, lærerpar i 1973 søgte stillinger var det et tilfælde at Bogø blev hjemstedet. Men *Observationsskolen Søvang* manglede et par lærere, så Silkeborg blev i 1973 udskiftet med Bogø. Fynboen Ove og Jyden Mariann var blevet medlem af et lille samfund, hvor Brøndby Kommune drev det gamle badhotel som skole. Der blev taget godt imod på skolen hvor *Pehr Damkjær* var leder for et lille samfund hvor et par håndfulde lærere og pædagoger stod for at banke lærdom ind i hovederne på elever fra Københavns forstæder. Det gik så godt at de unge lærere holdt ud til skolen lukkede og slukkede 39 år senere, Mariann løb endda linen ud og tog turen til Brøndby et par år.

At blive rigtig Bogø'er tager et par menneskealdre, men Mariann og Ove fik hurtigt sat nogle synlige fodaftryk i det lille samfund. Oves baggrund som Idræts- og matematiklærer, og Marianns ferme håndarbejde og sprog, kunne også bruges udenfor skolen, så en Gymnastikforening og oprettelse af LOF-aftenskole kunne sagtens forenes med endnu mere forenings-arbejde, og så henad vejen to døtre og en søn.

Mariann kunne ikke kun lære ungerne noget, men også vovserne lærte ting under hendes ledelse. I flere år virkede Mariann som hundetræner på Møn.

Landlivet trak og parret erhvervede *Nybygaard*, så interesse for 4H og børnedyrskuer, kunne udfylde lidt af fritiden i weekenderne. For sådanne var der dog, når ungerne var kørt til København med Søvangs bus, hvor Ove eller Mariann sad bag rattet - de har begge stort kørekort.

Mariann og Ove misser sjældent et møde eller sammenkomst på Bogø, åbne og interesserede i alt, og i tilgift en snak om gamle dage. Pensionistforeningen står Marianns hjerte nær, og hun er naturligvis med i bestyrelsen.

Ove ser med glæde tilbage på 3 perioder som formand for Menighedsrådet, og da Bogø Mølle blev overtaget af Møllelauget var Ove med flere stærkt optaget af at renovere og reparere på møllen. Andre kom og gik, men nu under den store restaurering, er Ove med i den slagkraftige bestyrelse, der har taget et par syvmileskridt i forbindelse med Møllens renovering.

Som formand for Møns Idræts Samvirke (MIS) var Ove i mange år med til at uddele Idrætspriser i kommunen, kaldet *Misprisen*. Da man ikke kan give sig selv priser, måtte Ove selv købe en Mis. Den er med på billedet i *Bogø netop nu*.

Den største og i hvert fald yderst iøjnefaldende indsats har Ove dog nok gjort da gode borgere fra Møn, Bogø og Stubbekøbing for en snes år siden gjorde sig tanker om at redde Færgen Ida, der på det tidspunkt vist nærmest var klar til ophugning.

Resultatet kender vi, *Idas Venner* blev født, alle gode kræfter samlet og et stort stykke arbejde påbegyndt, den første halve snes år med Ove som formand. Når Ove kigger ud ad stuevinduet kan han se Ida besejle Grønsund, smuk som i sin grønne ungdom.

Et aktivt pensionistliv hvor vinmarken ved Grønsundvej nu passes og plejes. Rødvinen på druen Rondo, skulle være på toppen. Den har i hvert fald fået ovenstående flotte etiket, og vil sikkert vederfares retfærdighed på dagen.

Der vil være morgenkaffe på dagen, lørdag d. 8. august fra kl. 8.00 på A. Johnsons Vej 19.



***At blive rigtig Bogø'er tager et par menneskealdre, men Mariann og Ove fik hurtigt sat nogle synlige fodaftryk i det lille samfund ...***